

Beretning for Bofællesskabet Bakken 2014

Vi har gang i mange spændende aktiviteter her i Bofællesskabet og det forgange år bærer præg af processerne frem mod flere forskellige mål. En af aktiviteterne er faktisk allerede på vej i mål. Det er færdiggørelsen af vores naturlegeplads Kolbøtten. Her i påsken er trampolinerne blevet indviet, og både bakke-børn og børnebørn boltrede sig lystigt i solen.

En anden aktivitet, som har været undervejs i længere tid, er detektivarbejdet omkring udstykningen af gården i to lejligheder. Gårdudvalget har nu en dialog kørende med kommunen og bestyrelsen håber, at vi inden sommerferien kan tage fat i beslutningen om, vi skal udvide interessentskabet med to ekstra enheder eller om vi skal fortsætte som udlejere.

Lige meget hvad vi beslutter, er vi af den overbevisning, at gårdens lejligheder skal være attraktive at bo i, derfor er vi glade for, at fugtproblemerne - både de akutte og dem, vi har kendt til i længere tid - bliver ordnet nu - og det ser ud til, at det ikke kommer til at koste os en formue, det kan vi også glæde os over.

Det er ikke det eneste, som vi kan glæde os over at få styr på. Den lille to-mandsgruppe 'Fyr & Flamme' alias Ole Sejr og Jørgen Teilmann, har fået undersøgt vores gas-fyr og indkøbt nogle styrebokse, så vi undgår at stå uden varme pga. at nedbrud på fyrene. Det er en god fornemmelse, at der er nogen, som har styr på vores varme.

Der er også nogle, som har styr på energien i bofællesskabet. Energnisterne har barslet med et nyt initiativ, hvor de kommer med gode råd på fællesmødet og i Bakkanalen. Deres arbejde varsler godt for fremtiden og vores fokus på energiforbrug.

I de kommende år kan vi sikkert se frem til en nyindretning af fælleshuset, en ny afslutning af bofællesskabet mod nord, en åbning af fælleshustorvet og mange andre fælles tiltag, som er til gavn og glæde for os alle.

Der er meget her, som er til gavn og glæde for os alle - faktisk det meste.

Kulturgruppen har introduceret 'torsdagskultur', hvor vi har mulighed for at arrangere alt fra øl-smagning til inspirerende foredrag og musikalske indslag.

Fåregruppen gør hvad de kan, for at skabe åbenhed i forholdet til gruppens arbejde og økonomien i gruppen. De har inviteret os andre til at blive weekendpassere og måske er det netop sådan et tiltag, der skal til, for at vi får øjnene op for den glæde, vores får og lam faktisk spreder - både blandt små og store, bofæller og gæster. Det er den samme glæde vi oplever i syd-enden, når besøgende får øje på vores flotte høns og vildt nuttede kaniner.

Vi har så meget, at vise frem her på Bakken - og vi gør det også meget gerne, når der kommer gæster. Vi er heldigvis også selv gode til at sætte pris på vores fællesskab. Blot tænk på den forgange trivselsweekend, hvor vi kastede med økser, skød med bue og pil, og digtede sleske viser. Det er noget vi kan sammen.

Vi kan også tage hurtige beslutninger sammen og i det forløbne år var der ikke megen tvivl om, at nu skulle vi have en ny traktor, fordi den gamle ikke kunne holde længere - og så røg der også en frisk lille græsslåningsmaskine med en stor motor oven i købet. Det er godt, at vi har mulighed for at afholde ekstra fællesmøder, når en beslutning brænder på og vi ikke mener, at vi kan vente til måneden efter. Det benyttede vi os af, da vi skulle købe traktoren og da vi skulle debattere forslaget om en ny rammestyring af vores projektøkonomi.

Andre beslutninger tager længere tid og det kan undre, at vi først fornyligt har fået opsat et puslebord på et af toiletterne. Måske har forslaget aldrig været på dagordenen før, men sådan er det, når der kommer nye øjne til! Og vi har fået nye 'øjne' i bofællesskabet siden sidste GF.

Ilse valgte at flytte i egen lejlighed efter mange år i fællesskabet. Først med Tom, Morten og Katrine i hus 15 og dernæst alene med 1-2 børn på gården. I stedet flyttede Naja, Liv, Anne Gerd og Rune ind - og ingen kan vist være i tvivl om, at både de og vi har fået meget ud af bekendtskabet. Jeg tænker selv på en meget munter nytårsaften, hvor Anne Gerd fik alle op af stolene. Desværre bliver det sjove ikke altid ved - og hvad kunne det ikke også udvikle sig til - i hvert fald flytter familien i eget hus til august. Når de takker af, tjekker Eva og Christian ind sammen med Aslan og Thor!

Igen i år har vi oplevet, at vores hussalgsprocedure er til for at blive brugt og at den har bestået prøven med glans. Lidt usædvanligt havde vi to huse i spil på samme tid, og på grund af stor åbenhed og fleksibilitet, lykkedes det inden for meget kort tid at flytte Suzan og Torben til hus 10, Judith og David til Espergærde, og Eva og Christian til hus 18. Bestyrelsen har været glad for de faste rammer, som viste sig at være elastiske nok til situationen. Hussalgsproceduren har nu kørt i to år og som der står skrevet, er det nu tid til at rette den en smule til i sømmene, så den passer bedre til virkeligheden.

Det gør i det hele taget bestyrelsens og vores alles arbejde lettere, når vi har nogle nedskrevne procedurer for de handlinger, som gentager sig over tid. Og fungerer procedurerne ikke optimalt, må vi sammen sørge for, at de kommer til det. Procedurerne er vores fælles udgangspunkt for, at en problemstilling ikke bliver til en konflikt.

I bestyrelsen har vi haft skærpet fokus på fællesmøderne og forsøgt at

introducere en ramme, som gerne skulle gøre det mere enkelt at forberede sig til møderne. Alle dokumenter til møderne bliver nu udsendt samlet med en særlig Bakkanal. Vi har også udarbejdet en skabelon til referaterne, så det ikke er et uoverstigeligt problem at tage referat fra møderne.

Alligevel føler vi ikke, at vi på nogen måde kan sætte flueben ud for denne opgave. Vi vil gerne arbejde videre med at gøre fællesmøderne gode, så vi alle har lyst til at komme og give vores besyv med. Fællesmøderne skulle gerne være en forlængelse af de gode samtaler vi har rundt omkring i bofællesskabet, hvor vi lytter positivt til hinanden. Sådan virker det ikke lige nu - og det er rigtig ærgerligt, når ikke alle møder op og tager del i vores fælles anliggender. I den kommende tid vil flere bofæller arrangere et cafe-møde om den gode kommunikation - eller hvad temaet nu kommer til at hedde.

De unge møder heller ikke op til fællesmøderne - og det har de måske aldrig gjort? Dejligt at det alligevel, når det sker. Det var også dejligt at læse Frederiks brev fra Kroatien og jeg tillader mig at tolke brevet som en hilsen til nogle, som Frederik ved også bekymrer sig om ham. Og det skal de unge vide, at vi bekymrer os faktisk om dem alle sammen - sådan er det med bakkebørn.

Det var lidt fra året, der er gået. For der er selvfølgelig meget mere, som har været over bestyrelsens bord. Vi har udvalgt noget og nu er det snart jeres tur til at vælge, om vi skal være bestyrelse i næste periode eller nogle andre bofæller skal overtage tjansen.

En tak må her være på sin plads. Rigtig mange bofæller har brugt timer og energi på projekter, som er til glæde for os alle. Klap derfor gerne din sidemand og sig tusind tak.